

Peter & Kelly op De Weg

Gebedsbrief Juni 2014

peterkelly@passchier.net 001.778.9851792 (Peter) 001.604.6534258 (Kelly) 001.604.7337950 (thuis) skype:passchier

Groeten uit een zomerend Vancouver! Na lang wachten en werken om terug te keren naar Thailand lijkt alles voor elkaar te komen. Peter's recentelijke reis naar Thailand was succesvol op alle vlakken: zijn visum en werkvergunning zijn vernieuwd, de hoofdcomputer van het OMF kantoor in Bangkok is opnieuw geïnstalleerd, en in het Noorden zijn de samenwerkingsverbanden opgezet. Met de hulp van Thaise vrienden hebben we een geschikt huurhuis gevonden dat een Godsgeschenk lijkt. Veel vrienden in onze gemeenschap in Lampang zien uit naar onze terugkeer. We kunnen een auto overnemen van een collega. We hebben een geschikte school gevonden voor Lukas en Emmet en ze staan op de lijst voor het komend schooljaar. Lukas begint in "jaar 4" en Emmet in "jaar 1" van een internationale school in Lampang die het Britse systeem volgt. In Thailand staat alles gereed. Hier in Canada is Emmet's operatie goed geslaagd, en zijn herstel verloopt voorspoedig – terwijl we dit schrijven mag hij inmiddels weer rennen! Hiermee zijn we op medisch vlak klaar om te gaan. Deze en de komende week sluiten de jongens het schooljaar en de buitenschoolse activiteiten af. We komen voor ons gevoel nu in de tijd van afscheid en afronden van onze tijd in Vancouver.

En toch kunnen we nog steeds onze vlucht niet boeken, want we lopen tegen een formidabel obstakel op: het financiële groene licht. We hebben net deze week gehoord dat onze financiële ondersteuning momenteel op 79% staat, terwijl we op zijn minst 95% nodig hebben om te mogen gaan. Om een aantal redenen willen we heel graag naar Thailand afreizen eind Juli: Het schooljaar begint op 1 September, en we willen graag voor die tijd in Lampang arriveren zodat we intrek kunnen nemen in ons nieuwe huis en Lukas en Emmet de best mogelijke overgang hebben en samen met de rest van hun klas het jaar kunnen ingaan. Wat verder op ons drukt is dat we eind Juli uit ons appartement hier in Vancouver moeten. Bid alsjeblieft met ons voor deze urgente zaak van onze financiële goedkeuring, dat ondersteuners op zeer korte termijn naar voren stappen en een toezegging doen.

We hebben het idee dat de Heer deuren heeft geopend en de weg heeft voorbereid voor onze terugkeer naar Lampang, maar toch zijn we ons ervan bewust dat alleen in Zijn kracht we in staat zijn de hoop vast te houden dat we deze zomer terug naar Thailand kunnen. Bid dat we ons aan de Heer kunnen vastklampen in geloof nu we ons op Hem richten om te doen wat voor ons onmogelijk lijkt. OMF zal ons financiële goedkeuring geven om te gaan als toezeggingen via email, telefoon of per post binnenkomen of door te klikken op info.passchier.net het niveau van ten minste 95% bereiken. Het OMF kantoor in Canada heeft een financieel overzicht opgemaakt voor hen die geïnteresseerd zijn in de financiële details, dus laat maar weten als je dat zou willen ontvangen.

We zijn ook dankbaar voor de vele steun vooral voor Kelly en de jongens in de zware weken dat Peter in Thailand was. Bedankt voor al jullie gebeden!

Veel liefs en Gods zegen,

Peter & Kelly + Lukas + Emmet + Danai



Onze nieuwste gebedskaartfoto

Bid met ons:

Dat financiële toezeggingen zullen binnenkomen.

Voor onze vrienden in Lampang, dat God ze zegent en dat Hij verder in hun levens aan de slag kan.

Voor doorgaand goed herstel voor Emmet na de ingreep.

Voor wijsheid, liefde en rechtvaardigheid als ouders.

Dat we de jongens goed mogen voorbereiden op de terugkeer naar Thailand.

Dat we op een goede manier afscheid kunnen nemen en onze tijd in Vancouver kunnen afsluiten, vooral omdat onze vertrekdatum nog niet vast staat.

Voor emotionele kracht en organisatievermogen voor het inpakken en verhuizen.

Prijs met ons:

Dat Peter's vader en zijn vrouw op bezoek zijn bij ons in Vancouver (17-21 Juni)

Voor alle puzzelstukjes die op hun plaats zijn gevallen voor de terugkeer naar Thailand.

Dat Emmet's operatie èn plaats heeft kunnen vinden èn goed is verlopen.

Dat zowel Lukas als Emmet een geweldig schooljaar hebben gehad met goede vrienden en leerkrachten.