

Peter & Kelly op (De) Weg

Gebedsbrief Mei 2008

Beste gebedspartner,

We hebben fantastische uitzenddiensten gehad, zowel in Nederland als in Vancouver, en we zijn heel bemoedigd door alle mensen die afscheid van ons kwamen nemen. We zijn er ook in geslaagd bijna alle dingen te doen die we hoopten te kunnen doen voor ons vertrek naar Azië, en dat God heeft voorzien in visa en zegeningen tijdens het reizen. Het enige onverwachte was, dat we onze verbinding in Hong Kong niet konden halen. Maar het leuke was weer, dat we daardoor wat meer van deze Chinese stad hebben kunnen zien omdat we er de nacht moesten doorbrengen. En, daardoor ontmoetten we ook een mede-kandidate op weg naar de Oriëntatie-cursus!

Het is een zegen om hier te zijn en veel gelijkgestemde mensen te ontmoeten, sommigen met decennia-lange ervaring en met een geweldige zalving voor hun werk. De lezingen, interviews, huisbezoeken en algemene geestelijke gemeenschap zijn allemaal heel rijk, en het is goed om de OMF ethos in de dagelijkse praktijk te zien. Aan het begin van iedere werkdag verzamelt het hele internationale hoofdkwartier zich om de dag te beginnen met systematisch gebed voor al het werk.

Dit is duidelijk een overgangstijd voor ons, en ons harde werken om alles voor elkaar te krijgen voor ons vertrek heeft zijn fysieke en emotionele tol op ons getrokken. We realiseren ons ook dat de maanden die voor ons liggen met de volle focus op taalstudie door de meeste mensen als heel zwaar wordt ervaren. Maar het is ook heel spannend om te weten dat we in Juni al in onze nieuwe woning zullen zijn!

We zijn heel erg dankbaar voor je ondersteuning, en we vertrouwen erop dat de Heer jullie bewaart.

Liefs en zegen,

Peter & Kelly + Lukas

Peter & Kelly + Lukas Passchier
Grachtstraat 49
9717 HK Groningen
Nederland
050-5711375

peterkelly@passchier.net
www.passchier.net
www.steun.passchier.net
+1 - 778-786-8516 (thuis)
skype: passchier

OMF International - Nederland
Eendrachtstraat 29 A
3784 KA Terschuur
Nederland
0342-462666 fax: 0342-461492



*In de Orchideeën-tuin
tegenover het OMF centrum*

Prijs met ons:

Dat we de afgelopen maanden heel hard hebben kunnen werken om alles voor elkaar te krijgen.

Voor de grote zegen die het is om hier in Singapore te zijn met een geweldige familie van broeders & zusters.

Bid met ons:

Voor Peter die een darmscopie heeft deze week, voor inzicht en genezing.

Dat wordt voorzien in een tijd van uitrusten die we echt nodig hebben en die we binnenkort moeten nemen.

Dat we ons goed aanpassen aan onze nieuwe leefomgeving in Thailand, dat we gezonde gewoontes opbouwen en een goede start maken met de taalstudie.

Voor de mensen in Thailand, dat ze een grotere dorst krijgen naar gerechtigheid, waarheid en liefde en hun Bron.

