

Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus. (2 Thessalonicenzen 1:11-12)

Gebed

Geen mens kan uit zichzelf geestelijk werk verrichten in het Koninkrijk van God. Bidden is een geestelijke stijf, om eraan te beginnen, om er mee door te gaan, maar elk gebed is een overwinning in de naam van Jezus.

Bid om passie en visie voor een specifieke bevolkingsgroep en de beste manier voor Peter om hen te dienen.

Bid dat de benodigde nieuwe vaardigheden worden geleerd en geoefend.

Bid voor Gods leiding in het vinden van de geschikste organisatie om de uitzending naar Azië te begeleiden.

Bid voor een diepere doorwerking van de Heilige Geest in Peters leven en groei in toewijding en heiligheid.

Bid dat de studenten en docenten op All Nations door de gemeenschap van de Heilige Geest elkaar zullen stimuleren en inspireren.

Bid voor voldoende draagvlak binnen de gemeente om Peter daadwerkelijk naar Azië uit te zenden.

adres Engeland

Peter Passchier
All Nations Christian College
Easneye, Ware
Herts SG12 8LX
Engeland
0044 - 1920 463 484
peter@passchier.net

postadres Nederland

Grachtstraat 49
9717 HK Groningen
050 - 5711 375 (moeder)
084 - 2209 551 (fax)
06 - 4434 8083 (mobiel)

Thuisfront

Theo & Netty Corbach
Jelto Fokkens
Berend & Riejn Sulman
Rina Niemeyer

thuisfront@passchier.net

Giften

(belastingaftrekbaar)
bankrekening 94.43.77.912
of girorekening 3994489
tnv. Vrije Baptistengemeente, Groningen
ovv. Steun Peter Passchier

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. (Mattheus 24:14)



Peter Passchier



naar All Nations



Persoonlijk

Ik ben geboren en grotendeels opgegroeid in Groningen, en het was niet vanzelfsprekend dat ik God zou dienen. Mij werd de 'wetenschap' voorgehouden als de betrouwbaarste bron van kennis, en ik wist niet dat je daadwerkelijk persoonlijk contact kunt hebben met de God die alles heeft gemaakt, en dat Jezus juist daarvoor is gestorven aan het kruis, om de slechtheid die scheiding brengt tussen God en mensen weg te nemen. Zoekend naar wat wij als mensen dan moeten doen op deze wereld en hoe we moeten leven bleef de wetenschap het antwoord schuldig, en probeerde ik andere bronnen aan te boren: levenservaring opdoen en in boeken op zoek naar wijsheid. Ik ging allerlei werk doen, reizen, peinzen, maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat ik niemand ook maar iets van waarde kon bieden met mijn leven; ik had nog beter een vak kunnen leren...

Rondom de evangelisatieactie in de zomer van 1993 baden veel mensen in Groningen of God levens tot Hem zou gaan trekken. Dat gebed werd in mijn leven wonderbaarlijk verhoord, ik was net terug van een reis naar India, hoorde op de Grote Markt *You need the power of the Holy Spirit* proclameren, kreeg mensen om me heen die Jezus kenden, ging naar bijbelstudies, en binnen een jaar had ik mijn leven aan de Here Jezus gegeven en was ik gedoopt. Vanaf mijn wedergeboorte was het me duidelijk dat ik God zou dienen in het buitenland, maar eerst zou Hij mij hier veel leren. Ik heb mijn indertijd afgebroken studie psychologie afgerond, mijn studieschuld afbetaald terwijl ik in automatisering werkzaam was, en ben ingevoegd bij een gemeente van Jezus Christus, de Vrije Baptistengemeente Groningen.

Visie

Ik ben overtuigd van de urgentie van de Grote Opdracht, ik zie hoe enorm groot de nood is, hoe oneerlijk de rijkdom verdeeld is - materieel gezien, maar des te meer geestelijk! Naar mijn overtuiging zijn er veel meer werkers nodig die zich bekommeren om juist hen die niet een getuigende gemeente in hun regio hebben, niet de bijbel of zelfs maar een gedeelte ervan in hun taal beschikbaar hebben... Omdat ik jaren hoop te dienen in geestelijk barre omstandigheden, is een goede voorbereiding noodzakelijk. De school waar ik vanaf september 2002 twee jaar lang zal studeren, All Nations Christian College, is niet alleen gespecialiseerd in het opleiden van zendingswerkers, ze doen zelfs niets anders!

Droom

Mijn droom was altijd om onder een volk met een nog niet op schrift gestelde taal neer te strijken, de taal en cultuur te leren kennen, en gaandeweg het Evangelie te communiceren, en de mensen die kiezen om Jezus te volgen te helpen om een gemeente op te bouwen die God eert op de manier die het beste bij hun cultuur aansluit, en uiteindelijk te zien dat zij zelf werkers in Gods wijngaard zullen uitzenden. Mijn blik heeft zich in de loop der jaren steeds meer gericht op het vasteland van Zuid-Oost Azië, en Oost-Azië in bredere zin; landen waar het boeddhisme een grote invloed heeft en waar een grote verscheidenheid aan volkeren en talen is en het grootste gedeelte van de wereldbevolking woont, maar waar Gods Woord schaars is. Met name landen als Laos, Cambodja, Thailand en Birma trekken mij.

Schouder aan schouder

Hoe het werk van een zending veelvoudig toeneemt in vrucht is duidelijk te zien in het leven van James Fraser (*Als het regent in de bergen* is zijn inspirerende levensbeschrijving). Deze broeder was een man van gebed, en iemand die onder zware omstandigheden van aanpakken wist en die het evangelie van Jezus bracht waar het nog nooit verkondigd was. Er kwam een ommekeer in veel dorpen en steden in Zuid-West China toen er in Engeland gericht voor dit werk werd gebeden.

Tegenwoordig zijn er nog meer mogelijkheden om te communiceren. Een aantal keren per jaar zal een nieuwsbrief verschijnen met nieuwe informatie, de laatste ontwikkelingen en zaken om voor te bidden. Daarnaast zal er een gebedsbrief verschijnen met achtergronden en uitgebreidere gebedsinformatie.

James Fraser was een gezegend man, zijn roeping werd erkend, en God heeft dit bevestigd door velen tot Zich te trekken. Er werd voor het werk gebeden en hij werd financieel in staat gesteld om zijn tijd zoveel mogelijk aan Gods werk te wijden. Hij wandelde in het vertrouwen dat God in zijn dagelijkse behoeften zou voorzien en is niet teleurgesteld.

Nog steeds wordt een thuisfront door God gebruikt om zendingen in staat te stellen Zijn werk te doen. We willen U uitnodigen hierin betrokken te zijn door de nieuwsbrief en eventueel de gebedsbrief aan te vragen bij het thuisfront, en financieel te steunen.